



## נשיא המדינה

ירושלים, כ"ט בכסלו תשע"ז  
29 בדצמבר 2016

### לכבוד רשת קהילות ניצנים

יקירותיי ויקיריי,

השותפות והשותפים בתכנית "בתים מאירים" של רשת "ניצנים",

חג החנוכה הוא סמל לניסים, לאור ולגבורה. ערך הגבורה עובר כחוט השני בהיסטוריה של עמנו - עד ימינו אנו. הגבורה היהודית איננה רק גבורת הלוחמים בשדה הקרב, זוהי גם גבורה ציבורית ואזרחית, אישית וקולקטיבית. לא גבורת הגוף לבדו אלא גבורתה של הרוח, שמפציעה ומאירה בצורה יומיומית בכל תחומי החיים.

למעלה מאלפיים שנה שאנו זוכרים ומזכירים את סיפור גבורת המכבים ובו ניצחונה של האמונה על הספק. גם היום יש מי שמבקש לכבות את האור, אך אתם - במיזם "בתים מאירים" של רשת "ניצנים", מהווים עבורנו אור של תקווה והשראה ישראלית. כשכולכם מתאספים ומתאספות להדליק יחד את נרות החנוכה, האור שממלא את החדר הוא לא אורה של החנוכייה לבדה אלא האור שאתם מביאים אתכם אל הבית שלכם ואל הבית של כלנו. כידוע, בשביל שותפות צריך לפני הכול למצוא שותפים, ואתם שבונים גשרים ויוצרים חיבורים, מביעים בכך את נכונתכם לקחת חלק ולהיות שותפים. פרויקט "בתים מאירים" הוא סיפור מייצג של העושים והעושות בחברה הישראלית ושל אלה שמבינים שעתידה ועתיד ילדינו תלוי ביכולת שלנו לבנות אותו יחד.

אני זוכה לפגוש את האור הזה פעמים רבות, במקומות שונים ובמסגרות מגוונות, וכמו נרות החנוכה, האמינו לי שהאור הזה נראה למרחוק. מדינת ישראל עמדה ועומדת בפני אתגרים מורכבים, מבית ומחוץ, אבל לכולנו ברור שנאמנות לשורשינו, מחויבות לעקרונותינו כמדינה יהודית ודמוקרטית ומאמצינו המשותפים ליצור תקווה - הם שהבטיחו והם שיבטיחו את יכולתנו לעמוד בפני כל אתגר המונח לפתחנו. תקוותנו מצויה באור שאתם ואתן, כמו נרות החנוכה, מביאים איתכם לכל מקום אליו אתם הולכים.

אני מאחל לכם ולכולנו חנוכה מואר ושמח, ומתפלל שנוכל להמשיך התמודד עם החושך ולהדליק את האור גם בימים האלו ובזמן הזה.

אבה  
בברכה ובמזובה  
דאובן (רובי) ריבלין  
יהלום